

LIAGÅRDEN



Research: Birgitta Liljus

Illustration: Eric Liljus

Liagården ca 1750

Området här med en gård och flera torp kallades förr Lierna. Där ifrån har Liagården fått sitt namn. ”Från år 1698 till 1724 bebott av tvenne bönder. Fadern Pär Troedsson och sonen Troed Pärsson. Åkern består av grud och rödmylla till fyra tunnors utsäde. Skogen är i tämmeligen godt behåld och när god ollonväxt är till 40 svin. Som derpå födas kan. Men alldeles inget ekskogstimmer till detta hemman.”

Under åren 1724–1879 var gården kringbyggd och bestod av fyra längor med boningshuset i norr. I mitten av 1800-talet var boningshuset i dåligt skick och revs. Samtidigt lades gården Råröd ner och boningshuset flyttades hit. Då Domänverket flyttade skogsskolan från Ängelholm till Kolleberga 1883, tog de över skötseln av skogarna här på Lierna.

År 1929 hade Liagården 6,5 ha åker och 6,3 ha bete. En del av betesmarken bestod av ängen nere i ravinen. När korna betade därnere var det ett drygt arbete att bära upp mjölken. Sedan skulle mjölkkanorna vidare upp till stora vägen, till mjölkbilens.



År 1953 övertog Helge och Margit Nilsson arrendet efter Helges far. Domänverket renoverade huset 1954 och elektricitet drogs in 1956. År 1962 lades jordbruket ner och familjen Nilsson flyttade till Ljungbyhed. Den stora åkern nordväst om huset arrenderades ut som betesmark, de övriga planterades med ek och al. Åren 1966–1990 var Liagården semesterstuga för Domänverkets personal.

Stugan har under flera år använts som övernattningshus för de som vandrat Hjortsprångsrundan eller Skåneleden. Möjlighet att underhålla stugan fanns inte, mest på grund av finansiering. Stugan revs slutligen 2018.